

Skara Gilles hembygdsmässa

I lördags genomfördes för andra gången Skara Gilles hembygdsmässa. Ett trettiotal hantverkare och hemslöjdare hade kommit till Fornbyn för att visa upp och sälja sina alster. Utbudet var av yppersta klass och en hel del varor bytte ägare under dagen.

Ett av de mest välbesökta stånden bevakades av Sören Fernström. Katten som har låtit sig klappas till ett värde av över en miljon kronor. I Skara blev det ett tillskott på närmare sju nya tusenlappar. Att Sören skapar uppmärksamhet, visar att Radio Skaraborg kunde lockas till hembygdsmässan för en intervju.

I ett annat hörn av Fornbyn var det full verksamhet där man kunde träffa en flock får. De betade fridfullt omkring och lät sig klippas med ett stoiskt lugn. Besökarna kunde imponeras av den yrkesskicklighet som visades. Vid Hornborgastugan satt Ulrika Eriksson från muséet och visade hur man tog hand om ullen. Hon både kardade och spann. Under dagen genomfördes också en guidad tur i Fornbyn, där byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson visade runt bland husen och beskrev olika tekniker som använts under åren.

Västergötlands hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan hade bidragit med medel så att vi kunde locka Stina Oscarson till Fornbyn. Hon höll en föreläsning med rubriken "Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?". Samtliga åhörare i Missionshuset fick sig en och annan tankeväckare av de klokheter som Stina delade med sig av.

Att vädret var strålande hjälpte till att skapa en ström av besökare. Trädgårdsmöblerna kring serveringstältet var välfyllda och det stora intresset innebar att vi fick fylla på förrådet av både kaffe och korv flera gånger.

Vi kan konstatera att ännu en av Skara Gilles aktiviteter väcker gillande. Vi har ännu inte kunnat läsa av räkneverken, men det var sannolikt mer än 600 besökare denna härliga lördag. Att döma av de kommentarer som hördes, både bland gäster och utställare, hoppas man på en fortsättning även kommande år.



Härligt väder och intressant program väckte besökarnas aptit.



Ett imponerande utbud hos utställarna.



Sören och hans husse.



Fåren klipps efter senaste höstmode



Robin Gullbrandsson berättar om de gamla husen i Fornbyn.

Fotograf Erik Sånnek.