

Återinvigning av brandmuseet

Onsdagseftermiddagen bjöd på en historisk upplevelse på Skaraborgsgatan. Det lilla stenhuset mellan Kungshusgatorna bjöd in till en festlig invigning av sitt brandmuseum. Ett museum som inte varit tillgängligt för besökare på många år.

David Bergman var en mångsysslare. Det var han som tog initiativet till bildandet av Skara Gille 1948. Året efter såg han till att ordna samlingar efter gamla brandredskap och var alltså även grundare av brandmuseet på Skaraborgsgatan. Därför var det mycket speciellt att vi fått möjligheten att bjuda in Davids båda barnbarn, Staffan och Stellan, till återinvigningen. De gavs inte tillfälle att klippa några band, de fick istället visa sina färdigheter i att släcka en brand. Detta tack vare hjälp av Räddningstjänsten som såg till att det brann under kontrollerade former.

De båda kusinerna gästade under eftermiddagen Båtsmanshuset och överräckte flera gåvor med anknytning till David Bergman. Dels finns det nu en hjälm som han bar i sin roll som brandchef i Skara. Dels har Skara Gille nu ett fotoalbum som mycket väl dokumenterar branden i domkyrkan 1947. En bildskatt som kommer att ligga till grund för ännu ett uppskattat bildspel.

Klockan 17 hade det samlats en rejäl skara människor kring det gamla huset. Kommunikationschef Peter Blom inledde talandet och berättade om bakgrunden till att Skara Gille nu övertar värdskapet för samlingarna. Kultur- och fritidsnämndens ordförande fortsatte och betonade värdet av ett starkt brandförsvar. Därefter kunde Gillets ålderman, Tommy Kroon, berätta om hur Skara Gillens intresse för brandmuseet väcktes. Den tidigare brandmannen Ove Berlin tog en första kontakt i vintras. Samtal har förts med kommunen sedan dess och de senaste veckorna har en grupp med brandmannaseniorer ägnat många timmar åt att städa och strukturera föremålen. Förutom Ove, har förre brandchefen Kent Holmberg, funnits med i arbetet tillsammans med ett halvduzin andra eldsjälar.

Efter den dramatiska (?) släckningen bjöds besökarna in för att bese samlingarna. Gästerna fick berättat om utrustningen och många spännande detaljer. På en skärm kan man se bilder från bränderna vid domkyrkan, teaterhuset och Teglgaskolan. Bilder som är fulla av dramatik.

Skara Gille bjöd också på kaffe och bullar, något som uppskattades av det sextiotal gäster som fanns på plats. Bord, stolar och bänkar gjorde att flera passade på att njuta en stund i den härliga sommarkvällen.

Brandmuseet bjuder in till besök varje onsdag till och med september mellan klocka 17.00 och 19.00. Våra brandmannaseniorer finns på plats för att visa samlingarna och berätta om föremålen. Under juli månad bjuder vi besökarna på kaffe och bulle.



Åldermannen Tommy Kroon tar emot David Bergmans brandchefshjälm, en av många gåvor från Davids barnbarn, Stellan och Staffan.



Kommunens representant, Peter Blom, bjuder på några väl valda ord.



Stellan Bergman återinviger genom att släcka en brand.