

Skara Gille på höstresa

En kylslagen morgon sista lördagen i oktober lämnar en buss med Gilllesmedlemmar Skara för att ta del av kultur utanför stadens gränser. Sedan 30 år tillbaka, är det tradition att några av Skara Gillles medlemmar, ger sig av på en höstlig resa under två dagar. I år var målet Stockholm.

Efter ett stopp på vägen, med kaffe och smörgås, ägnade man sig åt att lösa Melodikrysset tillsammans. Just denna lördagen var svårighetsgraden stor, herr Eldeman hade blandat ihop siffrorna rejält, men det kreativa gruppen löste uppgiften väl.

Väl uppe i Stockholm checkade man in på det nyrenoverade hotellet innan man gav sig ut på individuella strövtåg i huvudstaden. Någon besökte muséer, någon hittade ett spännande galleri och flera strövade runt i de centrala delarna av stan

På kvällen var det dukat till fest på Oscarsteatern med föreställningen "Såsom i himmelen". Väl kända artister blandade med mindre kända namn bjöd på en fantastisk föreställning. Eniga omdömen vittnade om en stor upplevelse.

Efter en generös frukost på hotellet, for gruppen ut till Lovön och Drottningholm. Kunniga guider kunde ge mycken information både om Drottningholms Slott och om Drottningholmsteatern. Båda är imponerande byggnader med en rik historia och resenärerna fick höra många berättelser om det som blev utnämnt till Sveriges första världsarv. Slottet har genom tiderna förändrats och ett par av de drottningar som har satt sin prägel är Hedvig Eleonora och Lovisa Ulrika. Salarna rymmer många mäktiga målningar. Drottningholmsteatern hade sin storhetstid i slutet av 1700-talet, då Gustav III övertog slottet. Då gavs det många stora föreställningar här.

Efter en njutbar lunch på områdets restaurang styrdes kosan hemåt. Vägvalet var över Ekerö och vidare med den färja som förbinder ön med fastlandet. Det surrades i bussen, det byttes tankar och funderingar. Sannolikt fanns det många upplevelser att diskutera. I Arboga gjordes det ett traditionellt stopp för kaffe och tårta.



Busstopp vid Sickelsta innan det är dags för Melodikrysset. Foto Erik Sånnek



Drottningholm Slott innehåller många imponerande målningar som berättar om dess historia.
Foto Erik Sånek.



En viktig del av resorna är maten. Här serveras inkokt lax på restaurang Karamellen vid Drottningholm Slott. Foto Erik Sånek.