

Vilken fest det blev

Skara Gilles sjuttioårsfirande fortsätter. I lördags hade vi ett storstilat kalas med kaffe och kakor vid Kråks värdshus. Trots hot om regn, valde vi att duka på planen framför värdshusets entré. Och vi hade tur. Under eftermiddagen regnade det på många håll runt Skara. Men inte vid Kråks.

Både våra medlemmar och allmänheten var inbjuden att bidra med sina egna favoritkakor och vi hoppades på en rejäl uppslutning, inte minst beroende av den uppmärksamhet vi fått i media. Rubriken på festen var ju "Sjuttio sorters kakor", men skulle vi få så många bidrag? Och skulle det komma många kaffesugna gäster?

Redan klockan 14 kom de första alstren och bordet i hallen på värdshuset fylldes med fat, där bidragsgivarna fyllde i etiketter med namn och kaksort. Eftermiddagens huvudperson, Birgitta Rasmusson, fanns på plats för att ta emot kakorna. Till sin hjälp hade hon en handfull av Gillets medlemmar. Efter en något försiktig start kunde man till slut räkna in hela 80 bidrag. Enligt Birgitta måste detta vara något av ett världsrekord. Hon hade som mest träffat på 46 sorter vid ett tidigare kalas.

När klockan närmade sig 15 var det välbesatt runt de dukade borden. Gillets Ann-Britt Molander Johansson hade, tillsammans med flera av nämndens damer, försett borden med vackra dukar, kaffekoppar och fat, samt förberett kaffekannor i porslin. Men besökarna fortsatte att "strömma till", flera bord fick dukas upp och man kunde räkna in 302 betalade gäster när Birgitta Rasmusson inledde sitt anförande.

Birgitta berättade om sin bakgrund som chef för ICA provkök och sitt arbete med kokböckerna, inte minst med "Sju sorters kakor", en bok som har sålts i mer än 4 miljoner exemplar och därmed är Sveriges mest sålda bok efter Bibeln. Hon fortsatte med att prata om kakor i alla dess former och om kafferepet. Båda företeelserna är typiska för den svenska kulturen. Som avslutning på sitt föredrag hade Birgitta valt ut fem av alla de kakor som lämnats in, dessa kommenterades och de som bakat dessa, fick var sitt exemplar av den nya boken "Birgitta bakar".

Så var det då dags för alla besökare att få ta del av den stora skörden av kakor. En representant från varje bord hämtade ett kakfat med fem varianter till alla vid sitt bord. Kaffekannor bars ut till borden och åtgången var stor av både kakor och kaffe. Det pratades och sorlades som på ett äkta kafferep.

Under hela eftermiddagen fanns det också möjlighet att se de utställningar som Hanna Eklöf på Västergötlands museum hade byggt. I herrgården rum kunde man se berättelser om kaffets historia i Sverige och olika miljöer hur man njöt av sitt kaffe.

Vi törs påstå att lördagseftermiddagen vid Kråks var ännu en av de succéer som Skara Gille har presenterat under jubileumsåret. Gillets medlemmar visar sitt stora engagemang med en uppslutning som är fantastisk. Den smittar av sig på många andra som också lockas av den entusiasm som visas. Redan om två veckor kommer en ny festlighet, då är det Hantverksmässa i Fornbyn.



Här ser vi en bild på en del av alla de kakor som bakats till vårt stora kakkalas. Vi ser också Birgitta Rasmusson och Ann-Britt Molander Johansson skärskåda några av mästerverken. Foto Ann-Louise Friberg.



Bilder från den väl befolkade gården. Foto Erik Sånnek.

