

## Festligt, folkligt och fullspikat

Årets första stadsvandring blev en succé i den vackra sommarkvällen. 154 betalande vandrare mötte förväntansfulla upp vid Prubbatorget för att få ta del av Barbros digra kunskaper om det gamla Skara. Och de blev inte besvikna.

Bommagatan fylldes till halva sin längd av alla intresserade. Barbro berättade om den gamla skolgatan och pekade på hus som finns kvar och påminde om de som rivits. Vi fick höra historier om några av dem som bott på gatan.

Promenaden gick vidare över Domprostebrom och bort mot Skara källa. Vid resterna av brunnen fortsatte historieberivningen. Enligt en sägen förvandlades källans vatten till vin. 1855 etablerades ett bryggeri vid platsen och vattnet blev till öl. Nu är källan torrlagd. Det finns kanske anledning att försöka återskapa tidigare verksamhet?

Nästa stopp blev Domprostegården, där domprostinnan Lena tog emot på trappan. Barbro berättade om egna upplevelser i den historiska byggnaden, som ju förr inte låg i Skara stad utan i Skara landsförsamling. Hon fortsatte att beskriva några av de märkvärdiga träd som finns här och fortsatte med historier om några av Carl Sjögrens företrädare.

På väg tillbaka till Båtsmanshuset stannade gruppen till vid bron vid Kråks. Barbro fortsatte att folkbilda och gav fakta om Stadsträdgården och några av de personligheter som var knutna till den. Hon fortsatte att prata om Kråks och flytten av herrgården från skjutfältet vid Karlsborg under 1950-talet och hur huvudbyggnaden kompletterades med flyglarna från Götala 1968. Därefter vände vi blicken mot Djäknestallet och fick även här höra intressanta fakta från dess historia.

Som avslutning på kvällen gick skaran av vandrare till Båtsmanshuset för att njuta av kaffe, fralla och trevlig samvaro. Här möttes man av en trevlig överraskning i form av Thomas Landahl som bjöd på den egenkomponerade "Båtsmanshusets vals". Skarabor och tillresta kunde njuta av ännu en minnesvärd kväll under Skara Gilles fantastiska jubileumsår.

Nästa måndag är det dags igen. Då handlar det om Stortorget och Krönikebrunnen.



Fullt av intresserade vandrare på Bommagatan. Foto Calle Johansson



Domprostinnan Lena tog emot på trappan till Domprostegården. Foto Erik Sånek



Skara Gilles hustrubadur; Thomas Landahl, bjöd på sin sjuttioårspresent: "Båtsmanshusets vals". Foto Erik Sånek