

## Skara Gilles vårresa 2018

Den sista lördagen i maj brukar Skara Gille genomföra sin vårresa. I år gick färden mot Kungsbacka och några av kommunens märkvärdigheter. Ett första stopp gjordes på Tjolöholms slott. Många har passerat vägskyltarna vid E6, men inte valt att stanna till vid slottet. Ännu färre har gett sig tid att få ta del av guidade visningar.

Tjolöholms slott sägs vara en av Sveriges märkligaste byggnader. Det påkostade slottet byggdes åt James Fredrik Dickson och hans maka Blanche och stod klart 1904. Den påkostade inredningen bjuder på brittisk komfort och toppmoderna bekvämligheter. Den vidsträckta trädgården, som inspirerats av "Arts and Craft-rörelsen", är unik. Besökarna från Skara fick en fascinerande historia beskriven, både utanför och inom slottets väggar.

På utsidan berättade chefsträdgårdsmästaren engagerat om trädgårdens uppbyggnad. Det gavs förklaringar till enorma gräsytor, planteringar och vackra rosengångar. Hon berättade ingående både om historien, det pågående arbetet och om framtidsdrömmarna. Inte minst betonade hon värdet av alla pollinerare, något som prioriteras högt i slottets trädgårdar.

Inne i slottet mötte en guide upp som berättade om byggnaden och släktens historia. Detta levandegjordes med hjälp av den utställning av kläder från TV-serien "Downton Abbey" som visas på slottet. Vi fick en blandad tur bland seriens personligheter och deras relationer som jämfördes med de människor som levde på slottet. Guiden gav målande beskrivningar om levnadsvillkoren på den tiden, både bland herrskap och tjänstefolk.

Efter ett par timmars intensivt kunskapsinhämtande, var det så dags för en promenad genom parken och den väl bevarade allmogebyn i det vackra vädret. Målet var Storstugan, där det var dukat för lunch. Här bjöds en välsmakande måltid med lokala råvaror. Så var det dags att äntra bussen för några mils färd till nästa delmål.

Äskhults by ligger någon mil från kusten. Den består av fyra gårdar som bevarats och fått behålla sin karaktär av tät gårdsbebyggelse som samlats kring ett torg. Boningshus och ekonomibyggnader ligger sida vid sida och de äldsta byggnaderna är från tidigt 1600-tal. Även här togs resenärerna väl omhand av duktiga guider. De berättade om byggnaderna och deras invånare samt hur livet i den lilla byn såg ut när husen var bebodda.

Kontrasterna mellan de båda resmålen var slående. Slottet med arkitektoniskt påkostade lösningar och invånare som hade gott om plats och ett behagfullt liv. Och den gamla byn med låga byggnader, spartanska lösningar och människor som fick anstränga sig varje dag för att klara överlevnaden.

Som avslutande del av det halländska besöket, stannade bussen till vid Naturum Fjärås Bräcka. Här bjöds det på en vidunderlig utsikt med havet åt ena hållet och sjön Lygnern åt det andra. Medan gruppen njöt av kaffe och tårta fick man även här berättat om anläggningen och dess syften av en duktig medarbetare.

Efter en intensiv dag anträdde så resan hem till Skara. En dag med fantastiska upplevelser och stora kontraster gav samtalsämnen i bussen som räckte ända till hemtrakterna.



*Tjolöholms slott ser ut som ett sagoslott i den vackra slottsträdgården.*



*Chefsträdgårdsmästare Eva Rosén berättade entusiastiskt om sitt arbete*



*En av guiderna i Åskhults by samlar intresserade åhörare på torget i byn.*

*Bilderna är tagna av Göran Johansson.*